



De 11 Oeteldonkse geboden

Oftewel een Oeteldonkse inburgeringscursus in 11 stèpkes

Gij zult feest vieren tot in de kleine uurtjes zoals nooit tevoren.

Gij zult de Z.K.H. Amadeiro XXV eren,
onze burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel vriendelijk bejegenen
en het spel drie dagen vol overtuiging meespelen.

Gij zult zich gelijk voelen aan alle andere feestneuzen in ons dorp
en dus niks meer dan wie dan ook!

Gij zult hossen, springen en dansen op de muziek van de clubjes
(echter nooit ertussen).

Gij zult de tafel van elf beheersen en veelvuldig gebruiken.

Gij zult uw kledij zoveel mogelijk verfraaien met rood- wit-gele
accenten of een mengeling daarvan.

Gij zult uitsluitend de taal van kolder en gein spreken
zodat we elkaar goed zullen verstaan.

Gij zult binnen de grenzen van ons dorp geen Alaaf roepen.

Gij zult uw eventuele partner trouw blijven en u niet laten verleiden
tot onzedelijk gedrag met derden of vierden.

Gij zult uitsluitend papieren strooigoed gebruiken en geen spuitbussen
kopen of gebruiken binnen de grenzen van ons dorp.

Gij zult ieder uw eigen feestje vieren, echter wel rekening houdende
met de geldende geboden.